



Monique de Vos is oprichter/partner bij Chasse Executive Search, een headhunter die zich onder meer richt op de financiële dienstverlening. Zelf werkte ze twaalf jaar in de sector. Zij bemiddelt voor directieleden, seniormanagers en toezichhouders. Wat doet zij in haar vrije tijd?

Wat is je achtergrond?

Ik ben geboren in mei 1962 en opgegroeid in een harmonieus gezin in Den Haag. Mijn vader was tussenpersoon. Als kind vond ik niets leuker dan het typen van kentekens op groene kaarten. Mijn moeder was tot mijn geboorte bedrijfsleidster bij De Gruyter. Ik heb één broer, die ik, ook al is hij inmiddels bijna 47, altijd mijn broertje blijf noemen. Ik ben getrouwd met Ton Elias, oud-collega (directeur Communicatie bij Aegon), die nu lid is van de Tweede Kamer. De (zijn) kinderen (22 en 20) zijn het huis al uit. Wij wonen in Den Haag, waar ook mijn kantoor is.

Voor welk beroep was je voorbestemd?

Op mijn dertiende wist ik dat ik heel beslist lerares Frans wilde worden. Dat ben ik, na mijn studie, ook geweest, maar tot mijn eigen verbazing vond ik het niet leuk genoeg, en dan met name de sfeer in de docentenkamer die ik nogal negatief vond. Ik wilde te veel veranderen en dat werd niet gewaardeerd. Via een stage kwam ik begin 1987 bij Aegon terecht waar ik diverse functies vervulde in HR en het schadebedrijf.

Met welk dier voel je je het meest verbonden en waarom?

Ik voel me niet zozeer met een dier verbonden. Maar als ik moet kiezen, dan toch maar een gazelle, ook al zijn gazelles in hun soort bedreigd. Het zijn elegante beesten die razendsnel zijn en een groot uithoudingsvermogen hebben.

Bespeel je een instrument?

Nee, mijn ouders hebben wel pogingen daartoe gedaan, maar die zijn mislukt.

Facebook, LinkedIn, Twitter?

Alle drie: LinkedIn en Twitter vooral vakgerelateerd, Facebook vooral privé.

Wat is je favoriete vervoermiddel?

Mijn voeten, maar mijn Mercedes-cabrio is een goede tweede.

Waarvan heb je de laatste keer kippenvel gekregen?

Van een uitgevallen verwarming. Maar ik krijg regelmatig kippenvel bij indringende films, zoals bijvoorbeeld bij 'The Butler' vorig jaar, of, als het me persoonlijk raakt, zoals bij de afscheidsceremonie van prins Friso.

Wat is je laatst bijgewoonde massaevenement?

Het concert van Robbie Williams in het Ziggo Dome vorige zomer.

Wat is je leukste of meest bijzondere hobby?

Mijn werk is een hobby. Daarnaast sport ik graag en houd ik erg van schrijven.

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?

Voor heel veel dingen, ik wil altijd overal bij zijn, ben ook meteen wakker. Als mijn man om 2 uur thuis komt van een debat, kan hij me wakker maken om erover te vertellen.

Wat doe je op zaterdagmiddag?

Boodschappen, hardlopen of door het centrum van Den Haag slenteren met mijn man. Vaak ook een dinertje voorbereiden voor vrienden, waarbij Ton het koken voor zijn rekening neemt en ik, zoals we dat noemen, het 'domme snijwerk' en niet te vergeten de afwas achteraf. Ik houd niet van koken, maar ben wel een bourgondiër.

En op zondag?

Kranten lezen, de museumjaarkaart gebruiken, hardlopen, wandelen en werken.

Weleens actief in sportschool?

Ten minste tweemaal per week.

Wat vind je de beste popsong aller tijden?

'A perfect day' van Lou Reed.

Volgende vakantiebestemming?

Een weekje zeilen in Griekenland.

Welk land kies je bij gedwongen emigratie?

Heel beslist Frankrijk.

Wat vond je het mooiste sportmoment aller tijden?

De 10 kilometer schaatsen van Johann Olav Koss tijdens de Olympische Winterspelen in 1994. Ik was erbij, met een groep tussenpersonen en hij reed daar 13.30,55! Het stadion explodeerde. Het heeft lang geduurd voordat dat record werd doorbroken met een klapschaats.

Wat is jouw beste sportprestatie ooit?

De marathon van New York.

Wat was jouw slechtste beslissing/grootste blunder ooit?

Ik heb er vele, maar toen ik net bij Aegon werkte, ben ik vergeten om de adjunct-inspecteurs in te schrijven voor hun assurantie B-diploma, waardoor zij dreigden zes weken voor niets te hebben zitten blokken. Toenmalig directeur Ton Oster heeft me gered en gezorgd dat ik een dag te laat, alsnog de inschrijving kon regelen bij het exameninstituut SEA.

Je hebt onverwacht een dag vrij. Wat ga je doen?

Boeken lezen en een strandwandeling maken met Ton, gevolgd door een hapje en een drankje in de haven van Scheveningen. Ook een grote kans dat ik nog een paar uur werk.

Wat is je favoriete drankje?

Champagne.

Waar heb je een uitgesproken hekel aan?

Aan slachtoffergedrag en aan afgunst.

Wat in de branche had je liever willen missen?

De woekerpolisaffaire en het daardoor aanhoudende imago probleem van de sector.

Doe je iets op het terrein van vrijwilligerswerk?

Ik heb een tweetal onbezoldigde toezichtrollen.

Wat moet je koste wat het kost ooit nog eens doen?

Mijn tweede boek schrijven, daar wordt momenteel aan gewerkt.